

ROBBERT MUUSE - bariton
MICHA VAN WEERS - piano

Die Schöne Müllerin - Franz Schubert (1797-1828)

Liedrecital

De bariton Robbert Muuse en pianiste Micha van Weers vormen sinds 1994 een liedduo. Zij gaven vele liedrecitals zowel in Nederland als in het buitenland.

Robbert Muuse is als zanger te beluisteren in concerten, opera's en liedrecitals. Zijn zang wordt in de pers zoals Gramophone, Luister en Fonoforum omschreven als 'een heel mooi gefocuste, warme en heldere toon met een duidelijke dictie; expressieve zang; excellente spraakbeheersing en stilistische intuïtie; een echte liedzanger aan het werk'.

Daarbij is zijn duopartner, de pianiste Micha van Weers een 'voortreffelijke begeleidster, die de pianopartij naar hartenlust laat fonkelen en schitteren' en 'de fijnste nuances uit haar instrument tovert'. In 2011 verscheen hun CD met liederen van Britse componisten, die internationaal geprezen werd.

Zij zullen voor dit concert een meesterwerk uit het liedrepertoire laten horen: de liedcyclus "**Die Schöne Müllerin**" van Franz Schubert (1797-1828).

De cyclus op gedichten van de in Wenen verboden schrijver Wilhelm Müller is typerend voor de romantische tijdgeest:

een jonge rondreizende molenaarsknecht volgt een beek, die hij toespreekt als een vriend. De beek voert hem naar een molen, waar hij verliefd wordt op de dochter van zijn nieuwe meester. Hij wordt zo jaloers op zijn aartsrivaal de jager, dat hij een hardvochtige hekel krijgt aan alles wat groen is. Hij raakt zo vertwijfeld om zijn onbeantwoorde liefde voor de molenaarsdochter, dat hij zich verdrinkt in de beek, die de stervende molenaar een weemoedig slaaplied toezingt.

Er valt in de symboliek van het romantische verhaal echter een verzet te lezen tegen het heersende sociaal-politieke milieu aanvang 19^e eeuw: hoewel dat bij Müller gold voor Duitsland, vond de Oostenrijkse Schubert in hem een geestesverwant, en kon hij zich op Müllers teksten muzikaal verzetten tegen het beklemmende regime van Metternich in Wenen.

www.robbermuuse.com | www.michavanweers.com

Die Schöne Müllerin (*gedichten van Wilhelm Müller*)

1. Das Wandern
2. Wohin?
3. Halt!
4. Danksagung an den Bach
5. Am Feierabend
6. Der Neugierige
7. Ungeduld
8. Morgengruß
9. Des Müllers Blumen
10. Tränenregen
11. Mein!
12. Pause
13. Mit dem grünen Lautenbande
14. Der Jäger
15. Eifersucht und Stolz
16. Die liebe Farbe
17. Die böse Farbe
18. Trockne Blumen
19. Der Müller und der Bach
20. Des Baches Wiegenlied